

"דרקון עפיפון" / מאת יערה רשף נהור

הצגה לשני שחקנים ובובות . לגילאי 3-6

תמונת פתיחה: קיו1

(מספר א' ומספר ב' נכנסים בריצה לבמה, מתחרים ביניהם מי יגיע ראשון ויתחיל את ההצגה. הם מגיעים באותו הזמן ודוחפים זה את זה קלות. מסמנים אחד לשני "תורי". עושים "אבן שוק" בשביל להחליט מי יתחיל. מספר א' מנצח. מספר ב' מתרחק צעד לאחור בחוסר רצון.)

מספר א: בארץ רחוקה, מוקפת הרים ונהרות, מסתרת לה ממלכה-

מספר ב: קסומה!

מספר א: ממלכה-

מספר ב: מסתורית!

מספר א: ממלכה-

מספר ב: אפלה!

מספר א: די!

מספר ב: סליחה...

מספר א: ממלכה של אבירים! קיו2

מספר ב: אהה...

מספר א: על הממלכה שולט בגבורה המלך אמיציהו!

מספר ב: הוא חזק יותר...

מספר א: אמיץ יותר!

מספר ב: גיבור יותר מכל אדם בממלכה!

מספר א: סיפורי הקרבות שלו עוברים מאב לבן... אבל הוא סובל מכאבי ראש. (קאט)

מספר ב: כאבי ראש?!

מספר א: אהה

מספר ב: בגלל הקרבות?

מספר א: מה פתאום!

מספר ב: בגלל שהכתר לוחץ לו על הרכות? יש לו ראש גדול

מספר א: זאת לא הסיבה

מספר ב: בגלל הדיבורים של יועציו? בלה, בלה, בלה...

מספר א: גם לא! בגלל שהוא מודאג...

מספר ב: ממה?

מספר א: מבנו היחיד- הנסיך עפיפון

מספר ב: ככה קוראים לו?!

מספר א: שמו האמתי הנסיך הנרי, אבל כולם מכנים אותו "נסיך- עפיפון" כי הוא אוהב להעיף

עפיפונים, אבל זאת בדיוק הבעיה... הנסיך הנרי, פשוט לא מתעניין בקרבות וחרבות.

מספר ב: בכלל?!

מספר א: בכלל! המלך אמיציהו כבר יוצא מדעתו!

(מעבר) קיו 3

## תמונה ראשונה

(ארמון המלך)

המלך אמיציהו: אהה!!! שר החינוך!

השר: כן מלכי

המלך: הנסיך חייב להתחיל להתאמן בלחימה!

השר: כן מלכי

המלך: הוא חייב להשתתף לפחות בקרב אחד!

השר: כן מלכי

המלך: אחרת הוא לא יקבל תואר של אביר.

השר: אני יודע מלכי

המלך: אז למה אתה לא עושה כלום?! זה התפקיד שלך!!

השר: אולי תשלח אותו למשימה בה יהיה חייב להילחם?

המלך אמיציהו: כמו מה? **קיו 4**

השר: ישנה שמועה, כי לא רחוק מכאן, במרחק חצי שעת רכיבה, יש מערה

המלך אמיציהו: איזה מערה?

השר: לפי השמועה, מתגורר בה דרקון אדום!

המלך: דרקון אדום!?

השר: כן מלכי, מוכרחים לחסל אותו

המלך אמיציהו: רגע, מסוכן ומטיל אימה?

השר: כך אומרת השמועה

המלך: עם זנב דוקרני ולשון יורקת אש?

השר: אפשר רק לנחש

המלך: אכזר ומעורר חלחלה?

השר: רק מלחשוב עליו, יש לי בחילה

המלך אמיציהו: מצוין!!! הנסיך ילחם בו ויהפוך לאביר! **(קאט)** רגע, מה אם בני לא יצליח במשימה והדרקון יטרוף אותו?! הוא מעולם לא החזיק חרב בידו, והוא בני היחיד, אני לא מוכן שמשוהו רע יקרה לו...

השר: נאמן אותו מבוקר ועד לילה, וליתר בטחון, תרכב אחריו אל מערת הדרקון ותמתין מחוץ למערה, אם תשמע אותו קורא לעזרה, תיכנס פנימה ותסתער על הדרקון.

המלך: זאת נשמעת לי תכנית טובה! כל הכבוד!

השר: תודה מלכי

המלך: הקשיבו כולם! **קיו 5** בעוד שבוע מהיום, בשעה ארבע בדיוק ייצא בני להילחם בדרקון האיום!

(מעבר)

תמונה שנייה:

השר: אני חייב לדבר עם הנסיך, ועדיף כמה שיותר מהר, אבל איפה הוא? איפה הוא

מסתובב עכשיו?

(הנסיך נכנס לבמה מעיף עפיפון)

השר: אדוני הנסיך...

הנרי: הו שלום לך אדוני השר, תראה את העפיפון שבניתי...

השר: יפה מאוד, באתי לבשר לך בשם המל-

הנרי: רוצה לנסות להעיף אותו?

השר: לא תודה, התבקשתי לומר לך ש-

הנרי: תראה איך הוא מתרומם!

השר: כל הכבוד, עכשיו אם יורשה לי-

הנרי: אתה חושב שהוא יעוף גם מעל החומה?

השר: לא יודע-

הנרי: תנסה!

השר: אני לא מעוניין

הנרי: רק תחזיק בחוט!

השר: הוד נסיכותך!

הנרי: אף אחד, אף פעם לא רוצה לשחק איתי בעפיפון!

השר: כי אנחנו אבירים! אבירים לא משחקים!

הנרי: אוף!

השר: תקשיב, למלך יש משימה בשבילך.

הנרי: איזה משימה?

השר: במערה לא רחוקה מכאן, חי דרקון איום ומסוכן המאיים לטרוף את הממלכה כולה.

הנרי: לא ידעתי שיש עוד דרקונים בממלכה

השר: מדובר בדרקון אדום יורק אש, בעל ציפורניים חדות כמו סכין, עור עבה כחומה, ולשון ארסית כשל נחש! כל עוד לא יחוסל הדרקון הזה, לא נוכל לישון בשקט.

הנרי: אז מדוע אבא לא שולח את האביר הטוב ביותר להילחם בו?

השר: זה בדיוק מה שהוא מתכוון לעשות.

הנרי: יופי! (ממשיך להעיף את העפיפון)

השר: והאביר הזה הוא אתה!

הנרי: אני?! אני לא יודע להילחם בדרקון, אני אפילו לא יודע להילחם ביתוש!

השר: נלמד אותך כל מה שאתה צריך לדעת.

הנרי: אבל-

השר: בעוד שבוע בשעה ארבע תרכב למערת הדרקון ותחסל אותו!

הנרי: רגע!

השר: קדימה! אין לנו הרבה זמן, צריך להכין אותך לקרב!

הנרי: לא לא...

השר: מתחילים... קיו 6 - עמוד בעמידת מוצא, סנטר מורם, ו...תקשיב לי טוב

(שר)

"כפיפות בטן, ריצה למרחקים

הנפת כידון, קרב אגרופים

קרטה, ג'ודו, סייף ובלט

אביר אמת בכל אלה, שולט

תזונה נכונה, בלי סוכר ופחמימות

לפתח שרירים, להרים משקולות

חרב, שריון, קסדה ומגן

אביר אמתי כל היום, מתאמן

בקרוב תהיה אביר, כמו אביך הגיבור

בקרוב תהיה אביר, זה עובר מדור לדור

בקרוב תהיה אביר, תלחם ללא היסוס

בקרוב תהיה אביר...

ותעלה כבר על הסוס!"

הנסיך:

בקרוב אהיה אביר, כמו אבי הגיבור

בקרוב אהיה אביר, זה עובר מדור לדור

בקרוב אהיה אביר, אלחם ללא היסוס

בקרוב אהיה אביר

ואעלה כבר על הסוס!

(סוף השיר)

(מספר ב הופך להיות הסוס, הנסיך והמלך רוכבים על סוס)

מספר א: וכך עבר על הנרי שלנו שבוע גדוש אימונים. והנה הגיע יום הקרב הגדול. בשעה ארבע בדיוק, הנרי יצא מהארמון, בדהירה אל עבר המערה. אבל ילדים, אתם חושבים שהנסיך הצליח ללמוד להילחם? ואתם חושבים שיהיה לו בכלל אומץ להיכנס למערת הדרקון?

הסוס: (נהירה)

מספר א: ואם יכנס, הוא ינצח בקרב?

הסוס: (נהירה)

מספר ב: מדובר בדרקון ענק! מסוכן יותר ממפלצת! יותר ממכשף! יותר מטרול, שד או עטלף! האויב הנורא ביותר שנראה! הגענו, תאחלו לו בהצלחה...

(יוצאים במתח מהבמה) **קיו 7**

תמונה שלישית:

(במערה)

הנרי: (נכנס בהיסוס) איזה חושך...אי אפשר לראות כלום. (נשמע רעש עמום, הנרי קופץ בבהלה) מה זה היה?! (שוב רעש עמום, הנרי נבהל) הדרקון? יכול להיות שהוא ער? הא! הכי טוב שאסתתר... (מתחבא בפינה, מחזיק את החרב, רועד מפחד) אני... לא... פוחד... לא... פוחד... בכלל... (שוב אותו רעש עמום) אמאלה!! (מתיישב, ומצטופף בפינה) שקט... אולי הדרקון נרדם? (מקשיב)

(לפתע מופיעה הדרקונית, **קיו 8**, הנרי לא מבחין בה, היא עוקבת אחריו בשקט)

הנרי: יש כאן ריח מוזר... א... א... אפצ'י! (ממהר לשים ידיו על הפה, מקשיב) (קאט)

הדרקונית: לבריאות



הנרי: תודה... (מפנה את מבטו ורואה את הדרקונית, פניהם קרובים זה לזו, אף אל אף)

אהההההההה!!!!

הדרקונית: אההההה!!!!

הנרי: אה! אה! אהההה!

הדרקונית: אה! אה! אהההה!

הנרי: או!!! או!!! או!!!

הדרקונית: או!!! או!!! או!!!

הנרי: למה את חוזרת אחריי?!

הדרקונית: לא יודעת! אתה מלחיץ אותי!!!

הנרי: אני מלחיץ אותך?!

הדרקונית: כן, קצת... בגלל כל הצעקות!

הנרי: רגע, את דרקונית, לא דרקון!

הדרקונית: אז?

הנרי: אז כדאי ש... תיזהרי ממני!

הדרקונית: כדאי שאתה תזהר ממני!

הנרי: אני אביר!

הדרקונית: אני סימה!

הנרי: מה?!

הדרקונית: קוראים לי סימה

הנסיך: אני הנסיך הנרי אמיציהו השלישי!

הדרקונית: הלכת לאיבוד ציזיהו השלישי?

הנסיך: לא ציזיהו! אמיציהו!

הדרקונית: זה מה שאמרת- ציזיהו!

הנסיך: אמיצ... לא חשוב! נשלחתי למשימה חשובה מטעם המלך!

הדרקונית: כל הכבוד! איזה משימה?

הנרי: להילחם בך

הדרקונית: להילחם בי? למה? מה עשיתי לך?!

הנרי: את עומדת לטרוף את כל אנשי הממלכה, ועלי להשמיד אותך לפני שתעשי זאת.

הדרקונית: לטרוף את אנשי הממלכה?! איכס! אני צמחונית!

הנרי: את צמחונית?!

הדרקונית: אני אוכלת סלט לארוחת הבוקר, דייסת קינאה בצהריים, ושותה מיץ אוכמניות כל

יום בשעה 16:00!

הנרי: רגע, את לא מתכוונת לשרוף באש הדרקון שלך את כל הממלכה?!

הדרקונית: מה פתאום! מי סיפר לך שטויות כאלה?

הנרי: זה ידוע שדרקונים הם אכזריים ומסוכנים!

הדרקונית: אה, באמת?!

הנרי: מה לא ככה?

הדרקונית: בכלל לא!

הנרי: אבל זה מה שאומרים!

הדרקונית: וידוע שאבירים הם טיפשים כמו בצלים

הנרי: אה, באמת?!

הדרקונית: מה, לא ככה?

הנרי: בכלל לא!

הדרקונית: אבל זה מה שאומרים...

הנרי: אהה...

(פאזזה)

הדרקונית: אתה רוצה לשתות משהו?

הנרי: מה?!

הדרקונית: שב ושתה איתי כוס מיץ אוכמניות.

הנרי: אבל...

הדרקונית: לא בכל יום אני זוכה לאורח. זה יהיה נחמד לשוחח (עוצרת) אלא אם כן, אתה

עדיין רוצה להילחם בי?

הנרי: בכלל לא

הדרקונית: יופי, מוטב להיות ידידים מאויבים (יוצאת)

הנרי: (מתיישב ומביט סביבו) כמה זמן את גרה כאן?

הדרקונית: בערך שבע מאות חמישים ותשע שנים

הנרי: ואוו!! זה המון זמן!

הדרקונית: אני הדרקונית האחרונה מהמשפחה שלי שעוד חיה. **קיו 9** בבקשה... (מגישה

להנרי כוס מיץ וקשית)

הנרי: זה נראה מוזר...

הדרקונית: תטעם

הנרי: (שותה) מממ... טעים

הדרקונית: אמרתי לך! זה נחמד לשתות ככה ביחד.

הנרי: נכון... (פייד אווט) בשביל להפוך לאביר אני חייב להילחם בך, אבי מחכה מחוץ

למערה, אני לא יודע מה לעשות?

הדרקונית: תן לי רגע לחשוב... אפשר לשמוע אותנו, אבל אי אפשר לראות אותנו... (שותה

מהמיץ, הנרי מביט בה בצפייה) אני יודעת! חכה כאן! (נעלמת)

הנרי: לאן את הולכת?! דרקונית? דרקונו...

הדרקונית: (חוזרת עם שתי כריות) תפוס כרית!

הנרי: בשביל מה?

הדרקונית: מלחמה!!

הנרי: מלחמה?! אבל אמרת-

הדרקונית: מלחמת כריות, אל תגיד לי שאף פעם לא שיחקת מלחמת כריות?

הנרי: לא היה לי עם מי...

הדרקונית: תשתף איתי פעולה... **קיו 10** (משנה את קולה באופן מוגזם) מי זה נכנס למערה

שלי ללא רשות ומפריע את מנוחתי?! הסתלק מכאן!! (מסמנת להנרי) עכשיו תורך...

הנרי: הו... דרקון אדום ונוראי, צא והילחם נגדי!

הדרקונית: מיד תרגיש את נחת זרועי!!!

הנרי: חכה שתרגיש את שלי!

הדרקונית: אני אמעך אותך!

הנרי: ואני אמחץ אותך!

הדרקונית: היכנע!

הנרי: לעולם לא!

הדרקונית: טראח!

הנרי: הא!

הדרקונית: יא!

מספר א: וכך שחקו הנסיך והדרקונית בקרב כריות

מספר ב: בילו במערה שעות על גבי שעות

מספר א: הם כל כך נהנו ובכלל שכחו

מספר ב: שהמלך בחוץ

מספר א: תולש שערות

מספר ב: כוסס ציפורניים

מספר א: ומתפלל לשמיים

מספר ב: שבנו יחידו, ינצח בקרב.

מספר א: וישוב אליו. (פייד אווט)

(הדרקונית והנסיך, יושבים ומתנשפים)

הדרקונית: מזמן לא נהניתי ככה

הנסיך: גם אני

הדרקונית: תבוא לבקר אותי שוב?

הנסיך: אהיה פה מחר בשעה ארבע

הדרקונית: אחכה לך עם מיץ אוכמניות!

הנסיך: להתראות!

**קיו 11 (פריז)**

מספר א: כשהשמש כבר שקעה, נפרד הנסיך מהדרקונית, ויצא מהמערה. פרוע שיער, מלא

בנוצות הכר, הלך הישר לזרועותיו של אביו והכריז:

הנסיך: ניצחתי את הדרקון האיום! אפשר להיות רגועים וללכת לישון!

(מעבר)

תמונה רביעית:

(בארמון המלך)

השר: זהו יום חגיגי! חג רשמי בממלכה! הנסיך הנרי, מה תרצה לעשות עכשיו כשאתה אביר

באופן רשמי?

הנסיך: חשבתי... מכיוון שאין יותר דרקון מאיים ומסוכן, לצאת החוצה, להעיף עפיפון-

השר: להעיף עפיפון!?

הנסיך: כן...

השר: התכוונתי מה תרצה לעשות היום בתור אביר!-אימון בחץ וקשת? הטלת כידון ? קרב  
חרבות?

הנסיך: אה, שום דבר מאלה...

השר: שום דבר?

הנרי:-אני בכל מקרה צריך ללכת, השעה ארבע

השר: לאן?

הנרי: אה... יש לי פגישה

השר: עם מי?

הנרי: עם חבר... ה, פגישה עם חברה

השר: ממתי יש לך חברה?

הנרי: נפגשנו אתמול במע... מרכז הכפר.

השר: מצטער, אבל לאביר אין זמן לבילויים רומנטיים

הנרי: לא, לא, היא מלמדת אותי... לנשוף אש... זאת שיטת לחימה עתיקה.

השר: לנשוף אש?

הנרי: כן, אביה היה לוחם אש גדול!

השר: הו ידעתי שבסופו של דבר תתעניין בלחימה!

הנרי: אז אני יכול ללכת?

השר: בטח, לך, מהר, שלא תאחר. (הנסיך והמלך יוצאים) גם אני בגילך התעניינתי בשיטות  
לחימה עתיקות...

נסִיךְ: להתראות

השר: להתראות נסיך, להתראות. התכנית שלי הצליחה... הנסיך יקבל תואר של אביר והמלך יהיה מרוצה! יש לי רעיון, אלך למערת הדרקון ואביא קוץ מזנב הדרקון, שיהיה לו למזכרת.

אני כזה גאון!

**(מעבר) קיו 12**

מספר א: (מציץ מאחורי המסך) גם הנסיך וגם השר בדרך אל המערה, איזה צרה...

תמונה חמישית:

(במערה)

הדרקונית: (שרה לעצמה) כבר ארבע... , ילדים, איך אני נראית? הפרח שלי יפה? הנרי עוד מעט צריך להגיע, אני מתרגשת! הכנתי לנו מיץ אוכמניות, אתם אוהבים מיץ אוכמניות? זה מאוד בריא, כדאי לכם...

(הנסיך נכנס למערת הדרקונית עם העפיפון בידו)

הנסיך: סימה?

הדרקונית: היי הנרי! (מופיעה עם שתי כוסות מיץ) הגעת בדיוק בזמן! מיץ אוכמניות קר וצונן!

הנסיך: תודה

הדרקונית: (קאט) רגע, מה יש לך שם?

הנסיך: העפיפון שלי!

הדרקונית: אפשר? בבקשה! בבקשה!

הנסיך: הוא מוצא חן בעיניך?

הדרקונית: מאוד!



הנסיך: אז הוא שלך

הדרקונית: באמת?

הנסיך: זאת מתנה בשבילך

הדרקונית: תודה, אני אוהבת אותו

הנסיך: חכי שתראי איך הוא ממריא!

(הדרקונית מחזירה לו את העפיפון)

הנסיך: מה קרה?

הדרקונית: אני אף פעם לא אראה את העפיפון ממריא

הנסיך: למה לא?

הדרקונית: כי אני לא יכולה לצאת מהמערה

הנסיך: בטח שכן! בואי נלך להעיף אותו ביחד!

הדרקונית: אבל מה אם מישהו יראה אותנו? יידעו שלא ניצחת בקרב, שסתם המצאת את

הכול.

הנסיך: עד שסוף סוף מצאתי חברה להעיף אתה עפיפון, אני תמיד לבד בארמון.

הדרקונית: ואני תמיד בתוך המערה, לא יצאתי החוצה כבר שלוש מאות ארבעים שנה.

הנסיך: אז אולי נצא רק לרגע ונחזור?

הדרקונית: בסדר, נעלה על הגבעה מאחור. **קיו 13**

(יוצאים אל מחוץ למערה, השר מופיע בפתח המערה)

השר: מזזר... המערה ריקה... אבל זה לא ייתכן, היכן הדרקון המובס? הוא היה אמור להיות שרוע על הרצפה... יכול להיות שהוא חי? אם כן, הוא בטח זועם! הא! הדרקון מסתובב חופשי והוא זועם!! אני מוכרח להודיע למלך! (יוצא)

(מחוץ למערה, הנסיך והדרקונית)

הנסיך: סימה, בואי, אין אף אחד...

הדרקונית: הא! שכחתי כמה יפה בחוץ

הנסיך: קחי, תחזיקי את העפיפון גבוה... חכי שתהיה רוח... עכשיו! קיו 14

(הדרקונית מעיפה את העפיפון צוהלת משמחה)

הדרקונית: ווו הוווו!!

הנסיך: גבוה יותר!

הדרקונית: איזה כיף!

(הדרקונית רודפת אחר העפיפון)

הנסיך: אל תתרחקי יותר מדי...

הדרקונית: העפיפון מושך אותי!

הנסיך: מישהו עלול לראות אותך...

הדרקונית: זה מדהים!

הנסיך: את מתרחקת!

הדרקונית: אני עפה!

הנסיך: תחזרי! סימה! תחזרי! מישהו עלול לראות אותך! חכי!

(הדרקונית מתעופפת אחר העפיפון, בצהלות שמחה, עוברת בין הילדים, הנסיך בעקבותיה,

קורא לה לחזור. הם נעלמים מאחורי המסך. לפתע מופיע המלך על חומת הארמון מביט

במשקפת)

המלך: איזה יום יפה ושקט... כמה ילדים נחמדים אני רואה...

השר: (מגיע מתנשף) (קאט) מלכי... מלכי... הדרקון חופשי...

המלך: מה!?

השר: המערה הייתה ריקה... הדרקון בטח יצא למסע נקמה....

המלך: מסע נקמה!?!...

השר: תסתכל במשקפת! אתה רואה משהו?

המלך: (מביט במשקפת) הנה הדרקון! הוא מחזיק את העפיפון של הנרי! אוי לא! הוא בטח

טרף את הנרי ולקח ממנו את העפיפון! רגע... מישהו רץ אחריו... זה הנסיך! תודה לאל! חי

ושלם! הוא מנסה לתפוס אותו! הנה! הוא תפס אותו בזנב! כל הכבוד הנרי! תראה לו מה זה!

כן! ככה! בדיוק! הדרקון מסתחרר... אבל הוא לא מוותר! מוטב שאדהר לשם מיד ואחסל

אותו בעצמי! (יוצא) קיו 15

השר: קדימה מלכי! רעיון מצויין! מהר! (יוצא)

(המספרים נכנסים בריצה לבמה)

מספר ב: אנחנו חייבים להזהיר את הדרקונית והנסיך... המלך בדרך למערה!

מספר א: אי אפשר, אנחנו המספרים!

מספר ב: בדיוק! אנחנו יודעים מה עומד לקרות...

מספר א: אנחנו צריכים להמשיך לספר את הסיפור כמו שהוא!

מספר ב: אין לי לב לעשות להם את זה (הולך לכיוונם)

מספר א: (עוצר בעדו) מה את עושה?! את תהרסי את כל הסיפור!

מספר ב: אני רוצה לתת להם הזדמנות להתכונן לפחות!

מספר א: התחלקת על השכל?! זה ישבש את הסוף!

מספר ב: לא אכפת לי!

מספר א: אני לא אתן לך!

מספר ב: תעזוב אותי!

מספר א: אבל הסוף הוא סוף טוב!!! (קאט)

מספר ב: (מפסיק להיאבק) סוף טוב?

מספר א: אל תגידי לי ששכחת מה קורה בסוף?

מספר: אה! נכון!

מספר א: אז אפשר להמשיך עכשיו?!

מספר ב: כן...

## קיו 16

מספר א: המלך לא בזבז אפילו שנייה, עלה על סוסו ודהר אל המערה!

(המלך רוכב על סוס)

המלך: קדימה יותר מהר! דיו! דיו! לחסל את הדרקון!

(הסוס עוצר לאכול)

המלך: מה אתה עושה?! זה לא הזמן לאכול עכשיו! קדימה! דיו! איזה סוס טיפש! אנחנו צריכים להגיע למערת הדרקון! ילדים! תעזרו לי, הסוס שלי כבר לא שומע כל כך טוב! תצעקו יחד איתי! דיו! דיו! דיו!

**(יוצאים) קיו 17**

המלך: (מאחורי המסך) שלוש שתיים אחד ו... תפסתי אותך! (זורק עליה שלשלת כבדה וכובל אותה)

הדרקונית: היי, תעזוב אותי

המלך: זה הסוף שלך! דרקון אכזר! כנס אל המערה (נכנסים לבמה) שב שם בפינה!  
הדרקונית: הנרי...

הנסיך: אבא, מה אתה עושה?! תשחרר אותה!

המלך: אותה?

הנסיך: זאת דרקונית, לא דרקון!

הדרקונית: נכון!

המלך: זה הסוף שלך! דרקונית אכזרית!

הדרקונית: הא!

הנסיך: היא לא אכזרית! היא חברה שלי!

הדרקונית: נכון!

המלך: אלוהים ישמור! היא חבטה בך בראש! אתה לא יודע מה אתה מדבר!

הנסיך: היא לא חבטה בי! היא דרקונית נחמדה ועדינה.

המלך: נחמדה ועדינה!?

הדרקונית: אהה

הנסיך: תסתכל עליה

המלך: זה ידוע שדרקונים הם אכזריים ומסוכנים

הנסיך: בכלל לא...

המלך: בני שלוף את החרב וערוף את ראשה.

הדרקונית: מה!?

הנסיך: מה!?

המלך: זה הרגע! קדימה!

הדרקונית: לא!

הנסיך: מדוע עליי להילחם במי שאינה רוצה לפגוע בי? למה אנחנו לא יכולים להיות חברים?

הדרקונית: בדיוק

המלך: כי אנחנו אבירים! לאבירים אין חברים, בטח שלא דרקונים! עכשיו קדימה! אתה רוצה

להיות אביר או לא!?

הנסיך: לא!

המלך: (נשימתו נעתקת) הההה... מה אמרת!?

הנסיך: אני לא רוצה להיות אביר, לא אביר כזה...

המלך: מ...מה מה זאת אומרת לא אביר כזה!?

הדרקונית: לא אביר כזה- פחדן!

המלך: סליחה?!

הדרקונית: אביר שרק נלחם בכולם, הוא פחדן גמור! אביר שמצליח להפוך אויב לאוהב...

הוא האביר האמיץ באמת!

המלך: להפוך אויב לאוהב?! זה הדבר הכי מופרך ששמעתי מימי!

הדרקונית: טוב אין ברירה, כנראה שהגיע הזמן להשתמש באש הדרקון שלי!

הנסיך: באמת?!

הדרקונית: (לוחשת) תשתף איתי פעולה... (בקול רם ומוגזם) אם לא תשחרר אותי בזה

הרגע, אדוני המלך, אנשוף את אש הדרקון שלי! **קיו 18**

הנסיך: הו לא דרקונית, רק אל תנשפי את אש הדרקון שלך!

הדרקונית: אתה יודע מה קורה כשמרגיזים אותי?!

הנסיך: הו כן! הכול עולה בלהבות!

הדרקונית: בדיוק!

המלך: רגע, רגע אחד...

הדרקונית: האש מתחילה לזחול בתוכי! היא תכף תתפרץ מתוך גרוני!

המלך: לא... בבקשה, הרגע...

הדרקונית: רק חבר אמת יוכל להרגיע אותי! (מתקרבת אליו) גרר!!!

המלך: אמלה!!!

הדרקונית: המממ!!!

המלך: בני, תעשה משהו...

הדרקונית: גרר! המממ!!! האאא!!!

המלך: אתה היחיד שהיא מחשיבה חבר ...

הנסיך: אבל אמרת שלאבירים אין חברים, בטח לא דרקונים

הדרקונית: (מתקרב אל המלך ונוהמת) האאא!

המלך: קדימה! לפני שהיא תשרוף את כולנו, אתה הסיכוי היחיד שלנו

הנסיך: הרגעי דרקונית, הרגעי, אנחנו חברים נכון? זאת אומרת אני רוצה להיות חבר שלך...

את רוצה להיות חברה שלי? ... יופי... יופי, אז חברים?

הדרקונית: כן

(הנסיך מתקרב אל הדרקונית לאט, הדרקונית נוהמת עליו והוא נרתע לאחור, הוא מתקדם

שוב, מתקרב אליה ומלטף את אפה, הדרקונית לאט נרגעת ומגרגרת בהנאה) (פייד אווט)

המלך: נ... נרגענו נכון?

הדרקונית: הנרי לא צריך לחסל יותר שום דרקון?

המלך: ש... שום דרקון

הדרקונית: והוא יוכל להעיף אתי עפיפון?

המלך: כן... כן

הדרקונית: שמעת הנרי?

הנסיך: כן! יש! (בעצב) אבל...

הדרקונית: מה קרה?

הנסיך: אם אני לא אביר, אז מה אני בכלל?



המלך: רגע, אתה היחיד שהצליח להתקרב לדרקון, אומנם לא בלחימה, אבל מצאת שיטה  
לא פחות יעילה. (לדרקונית) איך אמרת שקוראים לזה?

הדרקונית: להפוך אויב לאוהב?

המלך: בדיוק! להפוך אויב לאוהב... מבחינתי אתה אביר ועוד איך! ואת דרקונית חביבה,  
חופשייה!

הדרקונית: בשעה טובה! **קיו 19** (משתחררת מהשלשלאות) אז מה אתה אומר אדוני המלך  
שמעכשיו, תנסה להפוך אויב לאוהב?

(הדרקונית, הנסיך ומלך שרים)

"להפוך אויב לאוהב"

הדרקונית:

"זה בכלל לא מסוכן

לא גוזל הרבה זמן

לפתוח את הלב

להפוך אויב לאוהב"

הנסיך:

"אם תרצה ותאמין

גם דרקון יצור עדין

רק תנסה מכל הלב

להפוך אויב לאוהב"

המלך:

"השתתפתי בקרבות

מלחמות וסערות

לא חשבתי מעולם

על דבר כזה מושלם"

הנסיך והדרקונית:

"זה בכלל לא מסוכן

לא גוזל הרבה זמן

לפתוח את הלב

להפוך אויב לאוהב

כי אם תרצה ותאמין

גם דרקון יצור עדין

תנסה מכל הלב-

להפוך אויב לאוהב!

(המלך, הנסיך והדרקונית מתחבקים)

מספר ב: זה כל כך מרגש...

מספר א: אמרתי לך שיש סוף טוב לסיפור

מספר ב: צדקת

מספר א: עכשיו צריך להיפרד, תשחררי אותם

מספר ב: רק עוד קצת, החיבוק שלהם כל כך נעים...

מספר א: את כל פעם עושה את זה!

מספר ב: אני לא טובה בפרידות, מה אני יכולה לעשות...

(המספרים מנתקים בעדינות את הבובות מהחיבוק קיו 20 פריז)

מספר א: מאז ילדים, בממלכת האבירים, מספרים על הנסיך הנרי, ועל סימה הדרקונית, שהפכו לחברים טובים.

מספר ב: המלך אמיציהו הכריז על " חג העפיפונים המלכותי" ועכשיו כולם יודעים, וגם מעדיפים

מספר א: להיות אבירים קצת אחרים. במקום לריב ולהילחם כדרך קבע-

מספר ב: לצאת לבלות בטבע. ולא מפחדים לנסות להתקרב-

מספר א: אל מי שנדמה להם- אויב. כי לפעמים גם מי שנראה, מוזר ואחר-

מספר ב: יכול להתגלות כיופי של חבר.

(שיר)

"זה בכלל לא מסוכן

לא גוזל הרבה זמן

לפתוח את הלב

להפוך אויב לאהב"